

'Zelfgenoegzame bouwers worden afgestraft'

Gonny ten Haaft – 23/01/99, 00:00

“De bouwer die voor zelfgenoegzaamheid kiest, wordt afgestraft”. Dit zegt, opmerkelijk genoeg, Luud Maas, voorzitter van de raad van bestuur van Wilma Bouw. Hij zegt dit in het schitterende fotoboek 'De Omslag. Verkenningen op de bouwplaats Nederland'. Sinds wanneer spreken de machtige, vaak wat arrogante bouwers publiekelijk waarschuwende woorden uit die hun eigen gedrag raken?

Misschien zijn de woorden 'opmerkelijk genoeg' niet goed gekozen, omdat Wilma Bouw zelf de opdracht heeft gegeven tot 'De omslag'. In een boek dat dient voor de eigen pr, is het natuurlijk makkelijk aan enige zelfreflectie te doen. Gelukkig heeft Wilma een goede middenweg gekozen tussen het maken van reclame voor eigen bedrijf en inzicht geven in ontwikkelingen in de bouw. Zo'n dertig pagina's tekst maken duidelijk welke keuzen bouwers, projectontwikkelaars en architecten maken, maar beter nog doen dit de meer dan honderd foto's. “De foto's brengen verslag uit van een reis door Nederland”, kondigt de inleiding al aan. “Ze geven een beeld van de woonbeleving en leefomgeving van 15,5 miljoen Nederlanders aan het eind van de twintigste eeuw.”

Met deze inleiding zeggen de bouwers niets te veel. De foto van een paar koeien onder de Willem Alexanderbrug, een hijskraan in Maastricht, 'stenen' tuintjes en perkjes in Gorinchem-Oost en Papendrecht, en de aanleg van een nieuwbouwwijk in Beuningen, zijn stuk voor stuk juweeltjes. Wat denkt de lezer die dit boek over vijftig jaar (her)leest, vraagt de inleider zich af? Misschien wel helemaal niets. Net als de huidige lezer, zal ook de toekomstige vooral kijken: naar de foto's, die ook dan nog zullen verbazen.
