

Feestlied bij de 60ste verjaardag van HARRIE MAAS

WIJZE: Glorie, glorie, alleluia

Refrein: Glorie, glorie aan die d'sâr is,
Onze grote jubilaris,
Glorie, glorie ome Harrie,
Proficiat met deze dag.

1. Ja, vandaag zijn wij hier met z'n allen bij elkaar,
Harrie viert verjaardag van zijn zestigste jaar.
Dit lied voor hem te zingen is hier echt wel op z'n plaats,
Want er is maar één HARRIE MAAS !!
2. Gezin en jagen zijn bij hem de orde van de dag,
Maar boven alles schittert toch de grote WILMA-vlag.
Elke dag opnieuw begint hij met een kloek besluit,
"Doe je best en je komt vooruit" !!
3. Naast zijn dagtaak had hij steeds veel anders nog te doen,
Heel veel liefdewerken kostte hem ook heel veel poen.
Ieder kon bij hem terecht voor elke goede raad:
Bij HARRIE kwam je nooit te laat !!
4. Jeane en Harrie zijn bij heel veel vrienden steeds weer in,
maken fijne dagen met hun leuk en groot gezin.
Ieder blijft dan eten met fazant of gebraden haas,
die geschoten is door HARRIE MAAS !!
5. In OPOET'REN staat een huis zo groot als een kasteel,
Alle kind'ren komen daar want niets is hun teveel.
Broers en zussen, vrienden, allen komen steeds weerom,
en HARRIE slaat steeds de trom !!
6. Als familie MAAS nog eens de club van Rome wordt,
kun j'er van op aan dat dan de wereld niet verdort.
De MAASJES zullen het ook samen dan wel doen,
En geven iedereen van katoen !!
7. De LOCKHEAD-affaire is nauw'lijks achter de rug,
Maar de Maasjes blijven eerlijk boven op de brug.
Blijven dan de moeilijke problemen weer de baas,
Onder leiding van HARRIE MAAS !!
8. Boven alles blijft toch steeds het LIMBURGSE plezier,
Carnaval en ied're dag schenkt men een potje bier.
Alle zorgen gaan opzij en maken dan ruim baan:
MAAS EN WILMA blijven bestaan !!

Lied van aangetrouwen: (wijze:

Wiens wederhelft echt maasbloed heeft,
die is ermee gekuld.
Want as 't lukt dan worde zo,
van oew sokken af geluld.
Ze maauwen maar en sjouwen maar,
en doen steeds erg druk,
vooral bij 't treffen van een Maas,
dan nog meer dan stuk voor stuk.

'N maas-diskussie wordt al gauw
een gil- en krijspartij
en luisteren is er echt niet bij,
maar dat hoeft niet vinden zij.
Diskussiëren is't waar het om gaat,
waarover doet er niet toe.
Over poen of 'n grotere huizen-maat,
dat is waar het vaak om gaat.

We weten ook dat unne maas soms erg boos kan zijn,
als ie z'n zin niet krijgt of 't gaat niet vlug,
maar daar schrikken we niet voor terug.
Want 't zakt vanzelf en ebt weer weg,
als 't verstand weer zegeviert.
Want dan snapt ie dat ook unne maas,
toch maar een mens kan zijn.
